

HaLen

George Vanderheyden en Karel Rymenschetsen het hele verhaal:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Er werden vanuit Engeland wapens gedropt voor het Limburgse verzet. Een deel daarvan moest per schip naar Antwerpen worden gestuurd, maar er was verraad in het spel en verzetslieden werden gearresteerd. De top van het Geheim Leger leidde een aanval op de Hasseltse gevangenis om hun kameraden te bevrijden. Dat lukte, maar niet zonder slachtoffers. De Duitsers kwamen toch achter de locatie van het hoofdkwartier in Villa Claes te Zelem en voerden een aanval op de villa uit. Enkele verzetslieden konden ontsnappen, maar er vielen veel doden en arrestaties te betreuren.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Halen, de overval op
Villa Claes

1945

2020