

Hasselt

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Jean-Michel Claes, die als 10-jarige jongen het Paasbombardement in Kuringen beleefde, vertelt zijn verhaal.

“Op 8 april doken we in de schuilkelder en hoorden de bommen vallen. Als ramptoeristen, als het ware, brachten we op paaszaterdag een bezoek aan Schimpen. Onwezenlijk! Kapotte huizen, lijken verspreid, treinsporen verplaatst, ... en 's anderendaags kwam de volgende aanval!”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Hasselt, Paasbombardeмент

1944

2020