

Maaseik

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Ronny Witting en Arnout Grispen van de Heemkring van Neeroeteren interviewden diverse getuigen uit WO II, zoals Pierre Leves.

“Samen zochten we naar de B17 die tijdens WO II in Neeroeteren neerstortte. Met de nodige nauwkeurigheid vonden we enkele resten van het wrak. Door het verzamelen van getuigenissen ontdekten we eveneens dat de bemanningsleden het hadden overleefd. Lokale bewoners verkenden het wrak en aten niemkes (snoepjes). Of dat dachten ze toch!”

onderderadar.be





onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Maaseik, Neergestorte B17

1944

2020