

Riemst

Marcel Daerden en Marcel Bastiaens van GOGRI in Riemst zijn gebeten door WO II. Marcel Daerden vertelt zijn verhaal over de activiteiten rond de Brug van Vroenhoven.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“In 1940 werden de Belgen verrast door Duitse zweefvliegtuigen volgeladen met zwaarbewapende commandotroepen. Geruisloos stormden de Duitsers op hun doel af. Vele gewonden later twijfelden de Belgen of ze hun brug moesten oplazen of niet ...” De grootmoeder en de tantes van Marcel Bastiaens schuilden in de kelder van Café Lemmekes waar één van de Duitse vliegtuigbommen recht in het trappgat viel.

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Rienst, Brug van Vroenhoven

1944

2020