

PeLt

Ben Harmsen vertelt:

“In Overpelt kwam in april 1941 een Duits werkkamp voor joden. Van woeste heidegrond moesten ze vruchtbare landbouwgrond maken. De joodse werkmannen die het zware werk moesten doen, kwamen uit Antwerpen. Opvallend genoeg verdienden ze een bescheiden loontje. Ze kregen zelfs één keer vrijaf om naar huis te gaan en hun zaken in orde te brengen. De Duitsers bouwden barakken met materiaal dat ze uit andere gemeenten aanvoerden. Uiteindelijk is het kamp maar enkele maanden actief geweest. In augustus 1941 sloten de Duitsers het kamp en deporteerden ze de joodse werkkrachten weer naar Antwerpen.”

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Pelt, het joods werkkamp  
van Overpelt

1945

2020